

WIRUS[®]

magasin for moderne hjem nummer 7 45 kroner

KRIG I SCIEN'TOLOGY

et netværk af kættere har
brudt med kirken – mød
de gode scientologer
fra The Free Zone



Her er en amerikansk mand.

Han er enlig far til to små børn.

Han har en sanktbernhardshund ved navn Bud Lite. Han har skrevet en manual omkring, hvordan man selv laver stoffer som speed, khat og ecstasy. Hvis man følger hans vejledning, er det ligeså nemt at fremstille narko i sit køkken som at klø sig i nakken. Men det bliver værre endnu, for manden har også begået en guide til at lave nervegasser, som den japanske AUM-sekt brugte til blande den gift, de sprøjtede ud i Tokyos undergrundsbane, plus en håndbog i at forme kugler, der kan gennembryde skudsikre veste. Mandens kunstnernavn er Onkel Fester, men han hedder rigtigt

Steven Preisler og må siges at være et menneske, som presser sin ytringsfrihed til bristepunktet. Faktisk er det kommet dertil, at den amerikanske regering snart vedtager en særlig lov med henblik på at standse Preislers kolportering af farlig viden. VIRUS gav ham et kald en søndag eftermiddag i det tidlige forår, mens Preisler gik og hyggede sig med lidt hjemmebag, og slog en sludder for en sladder af om kunsten at lave methamfetamin, kampen mod Amazon.com, der ikke vil sælge hans bøger, kemisk hacking og det frie ords ukrænkelighed.

Tekst: Mads Brügger

Foto: Christian Grevesen

Layout: Don Multi



Jeg var smagsdommer i et methamfetamin-laboratorium

SIDSTE år i marts måned stormede politiet en mennesketom trailer i forstaden Thornton uden for Denver, USA. Her fandt de et primitivt narkolaboratorium samt en bog med titlen "Advanced Techniques of Clandestine Psychedelic and Amphetamine Manufacture", skrevet af en forfatter, der kalder sig Onkel Fester. Uden for traileren opdagede politiet en rudekuvert fra en af Denvers mest populære boghandlere, nemlig The Tattered Cover Bookstore, og betjentene lagde to og to sammen og kom frem til den konklusion, at bogen sikkert stammede derfra. Det var en vigtig opdagelse. Hvis de kunne tvinge boghandleren til at afsløre, hvem der havde købt bogen, kunne de nemlig arrestere vedkommende. Som det så ud nu, havde de seks mistænkte i sagen, men det var ikke til at sige hvem af dem, der arbejdede i traileren med at lave stoffer, og det kunne en kvittering fra boghandlen kaste lys på. Det var slet ikke nogen ueffen ide. Måske kunne man ligefrem finde navne på andre personer, der også havde købt Onkel Festers bog, og knalde dem i samme ombæring, tænkte strømerne, og krævede at boghandlen skulle aflevere en måneds samlede kvitteringer. Men ejeren af The Tattered Cover Bookstore, en kvinde ved

navn Joyce Meskis, nægtede at efterkomme retskendelsen. Hun holdt på sit, og gennem sin advokat lod hun meddele at "kunderne har ret til privatliv, og bare fordi man køber bøger om Det Tredje Rige, betyder det ikke, at man er nazist" (The New York Times, 24. november 2000). Sagen endte med, at boghandleren "kun" skulle aflevere kvitteringer med de mistænkte navne. Den bemeldte episode var ikke første gang, at Onkel Festers kontroversielle bøger blev lakmuspapir for ytringsfrihedens vilkår i USA, og det er formentlig heller ikke sidste.

Der er fede vibes i Onkel Festers telefon

HAN er lattermild, snakkesalig og giver partneren en fornemmelse af en samtale med en god, gammel ven. Slet ikke som man ville forvente, når man ringer til verdens farligste forlægger og forfatter. For det er han nemlig, den 43-årige Onkel Fester, alias Steven Charles Preisler.

- Børnene er hos deres mor, så jeg er alene hjemme, siger han, og fortæller om Green Bay, byen han lever i, fodboldholdet Greenbay Packers, brødet der bager i